

## ***African dancer***

Groot is de moeder van de stam  
haar adeldom reikt  
zover het wild kan lopen

geboren in de heuvels van het oosten  
als de zon de maan verjaagt  
stampen haar benen  
glanzend als rijpe palmvruchten  
crescendo de cyclus van de Ouroboros  
uit het rood van de aarde



armen stoeien als jonge katten  
rond de woest kolkende borsten  
waar iedereen dronk die al geweest is  
en iedereen zal drinken die nog komen moet

als de maan de zon verdringt  
in de moerassen van het westen  
sterft iedereen met haar

het vlees is brons geworden.

*Hervé Deleu*

*Gedicht op het bronzen beeldje 'African dancer' van Monique Neyzen*